

Kalata

Oktober 2019

Nummer 2

Nieuwsbrief Diaconaal Jongerenproject

Voor u ligt weer een nieuwe kalata, wat vanuit het Chichewa vertaald wordt naar 'brief'. In deze kalata leest u meer over de activiteiten, planning en organisatie van een nieuw project.

Kom uit je bubbel

Malawi 2019, dat leek een goed plan! Leiding gevonden en 5 deelnemers, totaal 9 stuks....Dat lijkt niet veel! Is dat wel genoeg om zoiets groots te organiseren? Wat kunnen 9 mensen brengen in Malawi? En zoveel geld inzamelen wordt dan al helemaal lastig! Oké, wat nu? De boel dan maar afblazen?

Overleggen dan maar met Paul en Thea Mawaya, ons contact in Malawi, die in Nederland zijn. Paul zegt: 'Waarom kijk je naar kwantiteit? Gaat het vooral ook niet om kwaliteit?'

Ja, dat is een goeie vraag... gaat het niet om kwaliteit??

Wat mogen wij de mensen in Malawi brengen en wat mogen wij van de mensen in Malawi gaan leren?? Is dat niet waar het om draait?? Is een project alleen maar geslaagd als er een minimaal aantal deelnemers zijn? De kerk in Malawi wacht op ons. Zij willen verder met de bouw die nu stil ligt. Paul zegt: 'Denk ook aan wat het met hen zal doen, als ze horen dat jullie niet gaan komen...'. Dat brengt je tot nadenken: Zijn wij degenen die mogen beslissen dat dit project geen doorgang kan vinden? Zijn wij degenen die tegen 5 jongeren moeten zeggen dat dit niet door kan gaan? Zijn wij degenen die de kerk in Malawi in de kou mogen laten staan? Omdat wij vinden dat we met 9 mensen niet voldoende draagkracht hebben??

Is het óns project of is het een project van onze Hemelse Vader?? Tja, dat maakt je stil en klein en doet je realiseren: Inderdaad, dit project is niet ons project! We realiseerden ons dat we de touwtjes te veel in eigen handen wilden houden en gaven het over aan God, onze Hemelse Vader, door er voor te bidden en te zeggen dat het project door ging. Hier hadden we een veel beter gevoel bij.

Dus de volgende dag zitten Paul en Thea in het vliegtuig, klaar voor vertrek... telefoons moeten uit en krijgen ze van ons op de valreep nog een app: Het gaat door! 5 enthousiaste deelnemers en 4 leiding gaan naar Malawi. Maar daarmee is Gods plan blijkbaar nog niet klaar!

Toen kwam er de startdienst met als thema: "Open jouw bubbel, omzien naar elkaar!" Wat een mooi thema! Wij moesten ook die bubbel die Diaconaal Jongeren Project heet, openen en over laten in de hand van onze Hemelse Vader. 'Inschrijven kon nog', lieten we met de startdienst weten. Dus de volgende dag kwam er alsnog een deelnemer bij, al enthousiast, maar nu helemaal over de streep getrokken.

Vervolgens druppelden er allerlei aanmeldingen binnen van jonge mensen die wij niet kenden. Een vriendin van één van de deelnemers die besloot óók mee te gaan; een ander die het had gehoord van haar vader (die het weer gehoord had van zijn collega) en die het enthousiast had gedeeld met vriendinnen van school die het ook weer deelden met vriendinnen en familie.

Kortom: Binnen twee weken was de groep uitgegroeid van 5 naar 16 deelnemers en met 4 leiding komen we nu op een groep van 20! Uit allerlei kerken en van allerlei plaatsen! Hoe bijzonder is dat!! Daar word je stil van!

God is gelukkig niet afhankelijk van onze ideeën! Hij heeft zo Zijn eigen plan! Om stil van te worden, toch?

Groep voor 2019

Zoals u hierboven kon lezen is er nu een groep van 20 Malawiganers! De eerste groepsfoto is dan ook al gemaakt! (Er staan nog meer foto's op onze site en facebook)

Boven vlnr: Maaike, Tamarah, Emmelieve, Anne-Ruth, Cathelijne, Rhode, Marylene, Bert-Jan, Thomas, Tessa, Anne-Beth, Zerina en Sibren. Onder vlnr: Esther, Noa, Esmeralda, Hannie, Willy, Rianne en Twan.

De groep bestaat totaal uit 20 mensen, waaronder 4 leiding: Bert-Jan, Esmeralda, Hannie en Willy.



Kick-Off

Er was al een eerste kick-off geweest voor het project 2019, maar vanwege de grote toevoeging aan de groep is er een zaterdag 14 oktober een tweede kick-off geweest. Tijdens deze kick-off zijn er door de nieuwe groep allerlei teambuildingspellen gedaan om elkaar op een leuke manier te leren kennen. Verder is er samen gegeten en alvast over acties gebrainstormd. Tijdens het bedenken van deze acties kwamen er allerlei leuke ideeën naar voren, dus dat belooft veel goeds voor deze nieuwe groep!



Actie: houtkloven

Enkele acties zijn door een deel van de oude Malawigroep vorig jaar gaande gehouden. Een van die acties was het houtkloven. De groep kwam dan een keer in de zoveel tijd op zaterdag bij elkaar om hout te kloven (om een of andere reden vaak als het ijskoud was). Bij zo'n klus als hout kloven is natuurlijk alle hulp welkom. Daarom waren wij heel erg blij met de versterking uit de nieuwe groep! (Versterking vanuit de gemeente is ook altijd van harte welkom!) Op zaterdag 20 oktober is de nieuwe groep dus aan hun eerste actie begonnen. We gingen er allemaal met frisse moed tegenaan en er is ontzettend veel werk verzet en lekker veel hout gekloofd!



Actie: autowassen

We gaan weer auto's wassen!! Deze actie kent u misschien nog vanuit 2017 en is wegens succes weer terug. Het autowassen was namelijk niet alleen een goede manier van geld ophalen. Het is ook een leuke en gezellige manier om elkaar (binnen de groep) beter te leren kennen.

Op zaterdag **10 november** is de eerste autowasdag, daarna gaan we **elke eerste zaterdag van de maand** auto's wassen. Het autowassen vindt plaats achter de Maranatha op de parkeerplaats en we zijn er vanaf 9 uur tot half 4.

Dus heeft uw auto een flinke schoonmaakbeurt nodig? Wij maken hem voor €7,50 weer helemaal schoon!



Meer lezen?

U kunt alle nieuwe informatie over het project, de vorming van de groep en de geplande acties lezen op onze website: diaconaaljongerenproject.nl

En bezoek ook eens onze Facebookpagina!

DIACONAAAL
JONGEREN
PROJECT.nl



Dank- en gebedspunten

- ◇ Dank voor de voortzetting van projecten in de nieuwe gemeente van Paul.
- ◇ Gebed voor de voorbereidingen van het nieuwe project.
- ◇ Gebed voor de bevolking van Malawi waar veel armoede heerst.
- ◇ Zegen voor de verspreiding van het geloof overal ter wereld.