

Kalata

Oktober 2019

Nummer 7

Nieuwsbrief Diaconaal Jongerenproject

Voor u ligt weer een nieuwe kalata, wat vanuit het Chichewa vertaald wordt naar 'brief'. In deze kalata leest u meer over het project van 2019.

Het project van 2019: Een nieuw kerkgebouw voor Likole CCAP

Dit jaar reisde een jongerengroep af naar een project in Likole een plattelandsgemeente bij het Mulanje gebergte. Likole is één van de twee deelgemeentes van St. Andrew's CCAP. Paul Mawaya is de dominee van deze kerk. Likole is een sterk groeiende kerkgemeenschap. Naast het feit dat de oude kerk op instorten stond, begon het kerkje ook te klein te worden voor de inmiddels 400 leden. In 2017 was reeds gestart met de bouw van een nieuwe kerk. De fundering was klaar en de buitenmuren waren grotendeels opgebouwd toen dit project op ons pad kwam. Zonder financiële steun zou het nog jaren kunnen duren voor er echt een kerkgebouw zou staan.

De oude kerk is dit voorjaar, mede door de extreme weersomstandigheden, ingestort. Met financiële hulp van ons, is de gemeente hard aan de slag gegaan met het verder afbouwen van de kerk. Inmiddels werd de ruimte al (onofficieel) gebruikt voor kerkdiensten e.d.

In de zomerperiode ging onze groep, bestaande uit 19 Nederlandse projectdeelnemers, op reis om samen met de lokale bevolking het kerkgebouw verder af te maken. In deze Kalata kunt u lezen wat we tijdens deze reis hebben gedaan.



Bouwen

Een groot gedeelte van de reis bestond uit bouwdagen. 's Morgens om half 7 zaten we aan het ontbijt, opruimen, de nodige spullen pakken voor onze bouwdag en dan nog even in alle rust de dag beginnen met een stukje bezinning. In groepjes bespraken we Bijbelse thema's rondom ons reisthema "Gaan voor God". Daarna waren we met de bus in een klein half op de bouw. Aangezien het kerkgebouw al vergevorderd was, bestond onze inbreng uit afwerkingstaken. De wanden van de kerk moesten eerst "gelijmd" worden (voorstrijk) en daarna geverfd. Hier was soms aardig wat durf voor nodig op lange gammele ladders. Het is een hele kunst om alle handjes aan het werk te houden. En zoals het in Afrika gaat, vooruitdenken is wel een dingetje. Natuurlijk waren er genoeg andere taken, de buitenkant van het gebouw moest nog grotendeels gevoegd worden en om het wat uitdagender te maken moest de verticaal voeg een knipvoeg worden. Verder hebben we, onder begeleiding van de aanwezige werklieden, glas in de ramen gezet. Ook zijn er toiletten gebouwd en een vrijstaande keuken (van de stenen van het oude kerkgebouw), aan het eind van onze werkvakantie is de keuken van bestemming veranderd naar jeugdthonk, "Koken kan ook onder een afdak". Om dit alles te realiseren heeft de groep ook hier gemetseld, gevoegd en gepleisterd. Tot slot is er langs de zijkant van het kerkgebouw nog een afwatering gemaakt, zodat bij hevige regenval niet alle grond bij het gebouw wegspoelt. De groep heeft veel werk kunnen verzetten en de kerk is bijna helemaal af.

Meer lezen?

U kunt alle informatie over het project lezen op onze website:
diaconaaljongerenproject.nl

En bezoek ook eens onze Facebookpagina!

**DIACONAAAL
JONGEREN
PROJECT**

Kidscamp

Naast bouwen wilden we ook iets betekenen voor de lokale kinderen. Op de bouwplaats waren elke dag al aardig wat kinderen, die de nodige aandacht kregen. Op vier middagen hebben we een kidscamp georganiseerd, dit gebeurde op bouwplaatsen. In de middag splitste de groep zich. Een deel bleef op de bouwplaats, de anderen gingen naar een lokaal van de lokale basisschool die in de buurt stond.

Een middag bestond uit het vertellen van een Bijbelverhaal, dit werd nagespeeld of in de vorm van een poppenkast uitgebeeld. Er werd samen met de kinderen gezongen, in het Engels, maar met de hulp van mensen uit de St. Andrews werden er ook lokale liedjes gezongen. Daarna kregen de kinderen

limonade met iets erbij en konden de kinderen iets creatiefs gaan maken. We hebben poppetjes gekleurd voor op een wandkleed en mutsen en armbandjes gemaakt. Verder is er op een middag een zeskamp georganiseerd. Als afsluiting van elke middag werd er buiten gespeeld. De ballen en het springtouw waren een succes.



Geloof op reis

Onze groep kwam uit verschillende kerkelijke stromingen. We hebben met elkaar mooie, open gesprekken gehad over onze eigen geloofsbeleving en het geloof in Malawi. Verder hebben we deze reis veel met elkaar gezongen.

De eerste zondag zijn we naar de kerk in de St. Andrews CCAP gegaan. De dienst begon om 6.00 uur. Het was de jaarlijkse kinderzondag, de hele dienst werd verzorgd door kinderen, zelfs de preek. Deze ochtend zijn we ook naar een gevangenisdienst gegaan, deze begon om half 10. Toen we voor de gevangenis stonden hoorden we de gevangenen al zingen, heel indrukwekkend. We werden naar celblok 7 geleid, een kale stenen ruimte. Alle gevangenen die tot de kerkgemeenschap horen (ca.85) zaten op de grond. Wij mogen voorin langs de wand op banken zitten. Een "koor" staat vol overgave te zingen. We voelen het allemaal, God is hier aanwezig. Het is voor allemaal een emotionele dienst. Ook de gevangenen ervaren dit. Aan het eind hebben we voor iedereen een zakje met wat spulletjes (zeep, tandenborstel, sapje..) en een bemoedigende Bijbeltekst, vooral met de tekst zijn ze erg blij.



De tweede zondag is de officiële opening van de kerk. Er zijn veel genodigden. De opening is een apart ritueel. De burgemeester is in de kerk met de deur op slot. Iedereen loopt een rondje om de kerk tijdens een bepaald lied. Weer bij de voordeur gekomen klopt de dominee op de deur en de burgemeester doet open. De hele dienst, die 5 uur duurde, is in het Chichewa (lokale taal). Er zijn veel sprekers en koren. Het is een feestelijke dienst, mooi om dit mee te kunnen maken. Na de dienst is er voor iedereen eten.

Vrije tijd

In de weekenden hebben we meer van het land gezien. Een wandeltocht naar een waterval bij Mulanje Mountain, een braai met uitzicht over de theeplantages. Verder hebben we een nacht doorgebracht in een Lodge op een Safaripark. Hier hebben we een bootsafari gedaan en van heel dichtbij o.a. olifanten, nijlpaarden en krokodillen gezien. De laatste week hebben we ook nog een bezoek gebracht aan een theefabriek. Het is echt een schitterend land!

We hebben een geweldige reis gehad. Het kerkgebouw is zo goed als klaar. Verder hebben we goede gesprekken gehad en veel geleerd van elkaar en van de mensen in Malawi. We voelen ons in geloof verbonden met deze mensen in Malawi, die zo vol vertrouwen leven.



We zijn dankbaar voor alle steun die we dit jaar hebben ontvangen om deze reis mogelijk te maken, zowel financieel als ook in gebed en medeleven. Het was een ervaring om nooit te vergeten!