



KALATA



Diaconaal Jongerenproject



December, 2022

Nummer 1

Voor u ligt weer een nieuwe kalata, de nieuwsbrief vanuit het Diaconaal Jongerenproject. Kalata wordt vanuit het Chichewa vertaald naar 'brief'. In deze kalata leest u meer over het project van 2023.

We zijn weer begonnen!

De nieuwe groep is compleet! Eind november is er een kick-off geweest waar de groepsleden voor het eerst met z'n allen bij elkaar kwamen. Daarnaast is er zondag de 23e een mooie startdienst geweest, waarin Gerrit van Lingen, die zelf ook met ons naar Malawi is geweest, voorging.

ROOTS

Het project waar wij nu hard voor bezig zijn heet ROOTS.

ROOTS staat voor 'Reaching the unreached', 'Overseas partnership', 'Orphans, vulnerable and aged', 'Teaching and training in missions en Social development'.

Prachtig dat wij mogen meewerken aan dit project, waarbij we een overzeese samenwerking aangaan en er een retrainecentrum wordt gebouwd in Malawi. Met als doel om alle lagen van de bevolking te bereiken door middel van training en onderwijs in sociale ontwikkeling voor kerkleiders en zorgverleners. In Malawi ontbreekt namelijk een belangrijk deel in de opleiding tot predikant: er wordt nauwelijks aandacht besteed aan het maatschappelijke/pastorale stukje van het werk van een predikant. Dit terwijl er vaak veel ingewikkelde problemen spelen in de gemeentes. ROOTS wil inspringen op dit missende stukje in haar opleidingscentrum en zo predikanten leren omgaan met de problemen in hun gemeentes.



Meer informatie?

U kunt meer lezen over dit project op www.diaconaaljongerenproject.nl of neem een kijkje op onze Instagram- of Facebookpagina.





De groep

De groep Malawi-gangers bestaat uit 14 personen (11 deelnemers, 3 leiding). Iedereen komt uit de buurt, maar toch hebben sommigen elkaar tijdens de gezellige kick-off op 22 oktober voor het eerst ontmoet. Tijdens de kick-off hebben we elkaar leren kennen door 'speed-dates' en grappige spellen en door met elkaar te eten. Inmiddels hebben we ook de tweede ontmoetingsavond er alweer op zitten en beginnen de acties al een beetje vorm te krijgen (daarover later meer...). De eerste groepsfoto is ook al gemaakt (nog niet helemaal compleet), want tijdens de startdienst moesten we natuurlijk wel iets van ons laten zien...

Acties

Zoals gezegd, zijn we al druk bezig met acties om sponsorgeld op te halen. Met elkaar hebben we al een hoop leuke acties bedacht en gepland en een aantal acties zijn al van start gegaan!

Autowassen

Net als de voorgaande groepen zijn ook wij aan de slag gegaan met het wassen van auto's. U heeft het spandoek vast wel zien hangen. In november hebben we 35 auto's gewassen. In december hebben we ondanks de bittere kou toch 30 auto's gewassen. Beide keren hebben we ruim boven de 300 euro opgehaald! U kunt iedere eerste zaterdag van de maand voor €7,50 uw auto laten wassen, en als u dat wilt maken we ook de binnenkant van uw auto voor u schoon. We staan van 09:30 tot 15:30 uur voor u klaar achter de Maranathakerk!

Vorstelstukjes

We willen de leden van de groep in deze en de komende Kalata's aan jullie voorstellen:

Hallo, ik ben Nellieke Stam, 21 jaar, uit Nieuw-Lekkerland. Ik volg een ecologische opleiding in Delft. Ik ben graag buiten en ik fotografeer graag in de natuur, vooral vogels. Daarnaast houd ik ervan om lekker m'n handen uit de mouwen te steken, dus dat moet in Malawi ook wel goed komen!

Groetjes Nellieke



Achterste rij vlnr: Amber, Bert-Jan en Jan-Willem. Middelste rij: Jelte, Sharon, Juliët, Nellieke en Willianne. Voorste rij: Zerina, Evie, Hannie en Sibren. Arjan en Esmee waren er helaas niet bij...



In de volgende Kalata leest u meer over de kerstkaartenactie en andere (hopelijk) geslaagde acties...

