



KALATA



Diaconaal Jongerenproject



Maart, 2023

Nummer 3

Voor u ligt weer een nieuwe kalata, de nieuwsbrief vanuit het Diaconaal Jongerenproject. Kalata wordt vanuit het Chichewa vertaald naar 'brief'. In deze kalata leest u meer over het project van 2023.

Belangrijke data:

25 maart: Sponsorzwemactie	12 mei: Voetbaltoernooi en rad van avontuur
1 april: Auto's wassen	13 mei: Lentefietstocht
14 april: Wijnproef avond	2 juni: Volleybaltoernooi
15 april: Maranatha fair met talentenveiling	10 juni: Musical met De Parels en restaurant

Komende acties

In april staat er ook weer een aantal gave acties op de planning. Op vrijdagavond 14 april kun je meedoen met een **wijnproef avond**. Een enthousiaste wijnkenner laat je kennismaken met verschillende wijnen en leert je om de wijnen écht te proeven. Bij iedere wijn krijg je een bijpassend hapje geserveerd! Kom je ook? Opgeven kan door een berichtje te sturen naar Juliët (06 11901977).



Ongetwijfeld hebben jullie ook **de sponsorzwemactie** al voorbij zien komen. Je kunt je nog steeds aanmelden om met ons mee te zwemmen op zaterdagmiddag 25 maart. Houd je liever droge voeten? Dan kun je ons ook sponsoren per baantje of voor een vast bedrag!

Op zaterdag 15 april staan wij met een kraam op de **Maranatha fair** om talenten te verkopen. Uiteraard zetten wij onze eigen talenten in, maar ook jij kunt jouw talenten inzetten. Laat vóór 15 april aan Hannie (06 36503900) of Sibren (sibrenvanek@hotmail.com; 06 13583011) weten welk talent je in wilt zetten (denk bijvoorbeeld aan een taart bakken, de hond uitlaten, een workshop, enz.). Wij zorgen ervoor dat jouw talent op de fair bij de juiste persoon terecht komt!



Deze te leuke **stoepkrijtjes** hier links zijn gemaakt door harde werkers bij ASVZ! Zij hebben een steentje bijgedragen voor Malawi door deze fantastische stoepkrijtjes te maken. Wil je ook een steentje bijdragen? De stoepkrijtjes kosten 3,50 per set. Bestellen kan door een berichtje te sturen naar Juliët; 06-11091977.

Over het voet- en volleybaltoernooi, de lentefietstocht en de musical met De Parels vertellen we u in de volgende Kalata meer!

Tropische cycloon Freddy

We willen jullie vragen om te bidden voor Malawi. De tropische cycloon Freddy is afgelopen week over het land heen geraasd en heeft tot nu toe aan 200 mensen in Malawi het leven gekost. Vooral de grote stad Blantyre, waar Paul en Thea (onze contactpersonen in Malawi) wonen, is zwaar getroffen. Paul en Thea Mawaya en hun kinderen maken het gelukkig goed.





Voorgaande acties

De Pubquiz op 4 februari was een groot succes (zie foto links)! Negentien teams streden, onder het genot van een hapje en een drankje, om een mooi prijzenpakket. De avond heeft het mooie bedrag van bijna €1000,- opgebracht! Bedankt voor het meedoen en voor jullie positieve reacties!

De haakactie heeft al een mooi bedrag opgebracht en loopt nog steeds. Bestel gerust!

Financiële tussenstand

We zijn al bijna op de helft! Op het moment van schrijven hebben we ruim €17.000 van de benodigde €42.000 opgehaald. Maar we zullen de komende tijd nog hard aan de bak moeten om het volledige bedrag bij elkaar te krijgen. Wil precies weten hoe we ervoor staan? Scan dan de QR code onder aan de pagina of ga naar <https://ikdoemee.lst.nl/overzicht/DJP/>.

Voorstelstukjes

We willen de leden van de groep in deze en de komende Kalata's aan jullie voorstellen:

Hallo allemaal,

Ik ben Sibren, 24 jaar en ik woon in Nieuw-Lekkerland. Ik werk als software ontwikkelaar bij GDK Software en als hobby's heb ik gamen en Lego. Ik hoop komende zomer voor de 3e keer naar Malawi te gaan en ik heb heel veel zin om met deze groep aan de slag te gaan met het trainingscentrum.

Hoi, ik ben Sharon. Ik ben 18 jaar en woon in Nieuw-Lekkerland. Dit jaar doe ik mijn vwo examen op De Lage Waard. Naast school volleybal ik bij Molenwiek '74 en werk ik bij de Albert Heijn. Ik kijk er naar uit om deze zomer met de groep naar Malawi te gaan.

Hoi, ik ben Zerina, 21 jaar en woon in Nieuw-Lekkerland. Ik studeer Internationale Politiek en werk daarnaast bij de McDonald's. Ook doe ik graag aan volleybal.

Vier jaar geleden ben ik ook meegeweest naar Malawi, en dat vond ik zo gaaf, dat ik graag nog een keer meewilde. Ik kijk er erg naar uit en heb er veel zin in!



Meer informatie?

Je kunt meer lezen over dit project op www.diaconaaljongerenproject.nl of neem een kijkje op onze Instagram- of Facebookpagina.

DIACONAAAL
JONGEREN
PROJECT



Als je de QR code hier rechts scant kom je op onze crowdfundingpagina. Op deze pagina van Livingstone, de organisatie waarmee wij naar Malawi gaan, kun je live onze voortgang zien.

